

Enigma

Verhaal geschreven op: 20-06-2013

Vorige week vrijdag kreeg ik wat minder leuk nieuws van de arts te horen. Mijn kreatinine was spontaan nogal hoog opgelopen. Meestal gebeurt dat met de gemoederen...

Afgelopen dinsdag werd er om die reden dus een echo van mijn nieren gemaakt en mocht ik weer wat bloed af laten tappen. Tijdens de echo gaf de laborant aan dat 'ie niks opmerkelijks zag. Nu weet ik dat hij geen diagnoses mag stellen of uitslagen mag interpreteren; maar als je niks ziet, zie je niks... Lijkt me helder.

Ik had dus allemaal scenario's in mijn hoofd; als bloedwaarde hetzelfde blijft en echo geeft geen uitslag; wÃ©r een biopsie etc etc. Niet iets om naar uit te kijken...

Vandaag om 12:15 mocht ik mij dus weer melden bij de arts. Mijn bloeddruk werd gemeten en bleek wat aan de hoge kant (159/96), verder mocht ik bijna een uur wachten totdat ik aan de beurt was, maar gelukkig hebben ze gratis koffie dus 't wachten viel ook wel mee. Ik zit daar zelf nooit zo mee; uitlopen kan altijd. Dat zullen ze vast niet expres doen!

Rond kwart over Ã©n werd ik geroepen door de arts en wat bleek; er was inderdaad niks te zien op de echo. Goed nieuws dus voor wat dat betreft, het echt goede nieuws volgde daarna; mijn kreatinine is weer gezakt naar 146; dezelfde waarde als de periode vÃ©r afgelopen vrijdag. De arts gaf aan dat hij ook echt niet weet hoe het kan dat die waarde zÃ© kan oplopen en ook weer kan zakken.

Een collega noemde me net al een <i>Enigma</i>...

</p>

<blockquote>Enigma

A person or thing that is mysterious, puzzling, or difficult to understand.

A riddle or paradox.

</blockquote><p>

Verder bleek een stofje in mijn bloed wat botafbraak weergeeft wat aan de hoge kant. De arts heeft mij dus aangemeld voor 'n botscan; dinsdagochtend om 11:00 uur moet ik een prik halen met radioactiefafval, euhm, radioactief materiaal bedoel ik. (Technetium als ik mij goed kan herinneren, oh, well: Technetium-99m blijkt dus...)

Hiermee kunnen ze alle botten in mijn lichaam in kaart brengen en de kwaliteit hiervan bekijken. Niet de eerste keer dat ik radioactief ben, al was het vanuit het ziekenhuis, dan wel van de oude nuclear Missile Bases in voormalig Oost-Duitsland, waar ik met mijn toenmalige manager heen geweest ben... Anyway; ik dwaal weer eens af...

Ook bleek mijn fosfaat weer aan de lage kant. Ook hiervan vond de art het wat vreemd dat het zo schommelt. Ik ga in ieder geval NO WAY meer aan dat gruwelijk smerige kaliumfosfaat drankje. NO WAY!! De arts gaf zelf nog aan dat 't met cola goed te doen was en ik gaf aan dat ik verder niks in mijn dieet gewijzigd had; de volgende keer zal er wel weer naar gekeken worden; ben benieuwd wat de waarde dan is...

Over cola gesproken... Ik had er al over getwitterd maar wellicht dat de exposure hier wat groter is:

Ik zoek een Maaike. Bij voorkeur vrijgezel, om een cola mee te delen.

Bij nader inzien mag ze elke willekeurige naam hebben, zoek ik daar wel 'n flesje cola bij...